

Kære familie,

Jeg hedder Freja, men jeg foretrækker at hedde Koda.

Jeg bor sammen med min mor, far og 3 katte. Min far flyver ud til sit arbejde, kaptajn slæbebåde. Vi flyttede til Danmark, da jeg var ung, fordi min mors side af familien er derfra. Vi boede tæt på min moster i nærheden af Aarhus. Men vi flyttede tilbage til Australien for min fars job, fordi det var for langt. Vi forsøger at besøge Danmark hver jul. Jeg kan virkelig godt lide Aarhus, det er meget moderne og fyldt med spændende ting, det er også tæt på min familie.

Jeg er enebarn. Jeg har altid været det yngste barn i min familie og nyder selskab med folk på min alder eller ældre. Alle mine venners søskende er også ældre end os, og jeg kommer godt ud af det med dem.

Vi bor på kysten i NSW. Vores hus er omgivet af dyreliv, så jeg er vant til bugs. Der er mange strande og vandfald omkring vores område. Gør det nemt at tage en svømmetur. Det nærmeste indkøbscenter ligger omkring en times kørsel væk, så det gør det svært at shoppe personligt. Der er ikke meget andet at lave omkring min by, fordi den er designet til ældre mennesker. Det mest spændende, jeg kan komme i tanke om, er bowling og biografen. De er begge meget små.

Mine nuværende yndlingsfilm er How To Train Your Dragon-serien og Avatar-filmene. Mit yndlingsprogram er Arcane og Soul Eater. Jeg kan godt lide mange forskellige typer medier som tegnefilm, anime og det virkelige liv. Jeg kan også godt lide videospil. Mine to foretrukne er Avatar Frontiers Of Pandora og Valorant. Jeg elsker at spille gyserspil med mine venner, selvom det er dumme små spil på Roblox. Det er meget sjovt.

Jeg kan godt lide at spille fodbold. Jeg blev for nylig medlem af en klub med min ven og har lært. Jeg plejede at spille, da jeg var ung, men jeg var ikke særlig god til det lol. Jeg plejede at spille volleyball, basketball og røre footy. Jeg plejede også at svømme og ride på holdet. Jeg nyder at dyrke sport i skolen, men jeg bliver let svedig, så det er lidt pinligt haha. Jeg går i fitness center omkring 2-3 gange om ugen afhængigt af hvor travlt jeg har. Jeg går nogle gange med mine venner, og det er meget sjovt at prøve nye øvelser og maskiner. Jeg har ikke arbejdet på mine arme i meget lang tid, så de er stadig meget svage, men mine ben er anstændigt stærke.

Jeg farver mit hår sort, så hvis vi bor i nærheden af soemwhere, hvor jeg kan få boksfarve, ville det være godt. Jeg har kun været i Danmark, når det er koldt vejr om vinteren. Jeg synes, det er meget cool i forhold til Australien. Min mor fortæller mig, at det er næsten lige så varmt som Australien om sommeren. Jeg kan godt lide at bære varmt tøj, fordi jeg synes, shorts ser lidt dumme ud nogle gange lol

Jeg spiser alt, så du skal ikke bekymre dig om mad. Jeg kan bare ikke lide rosenkål eller asparges. Jeg spiser ofte heller ikke morgenmad, da det er for meget besvær om morgenen. Jeg elsker søde sager og lakrids. Jeg kan virkelig godt lide kager og sådan noget. Jeg spiser normalt salat og kød til middag og en wrap til frokost. Helt ærligt spiser jeg bare alt, hvad mine forældre laver til mig.

Jeg elsker alle slags dyr. Selvom jeg helst ikke vil være for tæt på edderkopper og kakerlakker, kan jeg sætte pris på deres skønhed. Min favorit dyr er tigre og flagermus. Jeg kan også godt lide krybdyr og slanger, de er meget seje. Jeg afsluttede et tafekursus sidste år for dyrepleje med min ven.

Jeg har mine elevs kørekort og arbejder hen imod at få mine P'er. Min fødselsdag er efter jeg rejser til Danmark, så jeg vil ikke være i stand til det før næste år alligevel. Jeg har også

et deltidsjob i en dollarbutik kaldet 'Beachside Bargains'. Det er fantastisk, fordi kun gamle mennesker går derinde, så jeg har nogle dejlige samtaler.

Jeg har mange venner i min nuværende skole og elsker at tilbringe tid sammen med dem. De gør mine klasser meget sjove. For nylig havde vores skole udvekslingsstuderende fra Tyskland i 6 måneder. Jeg har fået rigtig gode venner med dem, og det inspirerede mig til også at tage et udvekslingsprogram. Sjovt ting er, at jeg rejser til Danmark, før de rejser til Tyskland haha. Jeg tænkte på et udvekslingsprogram i mine tidligere år på gymnasiet, men jeg var for bange til at gøre det indtil nu. Jeg valgte Danmark, fordi jeg gerne vil være flydende i dansk i slutningen af mit ophold. Jeg brugte google translate til at skrive hele dette brev, fordi jeg ikke kan stave på dansk for mit liv. Jeg kan læse dansk, men jeg er lidt langsom og kan stadig ikke nogle ord. Jeg er i stand til at få min pointe igennem i samtaler, og jeg kan forstå næsten alt, hvad du siger på dansk. Jeg har fundet nogle danske børnebøger, som jeg vil læse for at lære mere dansk. Jeg ser også Arcane i dansk dub og bruger Duolingo, så forhåbentlig er jeg bedre til at tale og skrive, når jeg ankommer lol.