

Kære værtsfamilie, hej, jeg hedder Lillian, men alle kalder mig Lilly. Jeg vil bruge google translate til at skrive dette på dansk, da jeg aldrig har talt dansk før, så undskyld hvis dette dansk ikke er meget korrekt. Jeg er en femtenårig pige fra Woodside, som ligger i Adelaide Hills i South Australia. Jeg går på Birdwood High School, som ligger tyve minutters kørsel fra Woodside, hvor min mor også underviser, da hun er lærer.

Jeg har to brødre og en søster. Min storesøster, Mikayla, som er 26, er ved at uddanne sig til dyrlæge. Hun har en værelseskammerat ved navn Jordan, som er meget flot og ejer en af de tre hunde, de har. De har to kelpies, Elliot og Marley, som er de sødeste hunde, jeg nogensinde har mødt, og de har også en australsk hyrde kaldet Tessa, som er meget smuk, men ikke den smarteste. Min storebror William er 20, men bor stadig hjemme hos os, han designer spil online og ejer en af de tre katte i vores hus, jeg lytter til ham, når han prøver at forklare, hvordan kodningen fungerer, men jeg forstår det normalt ikke. Så har du min lillebror, Theo, han er 11 og meget irriterende. Selvom han er irriterende, elsker jeg ham stadig og elsker vores barnlige drillerier, vi har. Så har vi min mor, min klippe og de kvinder, jeg stræber efter at være en dag. Hun har været med mig gennem alle de trængsler og problemer, jeg har måttet stå over for, og det vil jeg være evigt taknemmelig for.

Jeg er også meget tæt med min bedstefar og bedstemor, som har en stor, hvid, fluffy, hund ved navn George. Jeg har tre katte og en hund i mit hus, vi adopterede vores første kat, da jeg var 11, Minnie, og da hun måske er fed, men hun er meget sød, når hun lærer dig at kende. Så er der min ældre brors kat ved navn Chewy forkortelse for Chomusuke, han er en helt sort kat og meget ondskabsfuld. Sidst men absolut ikke mindst er der Boberina eller Bobby for kort, hun er min lillebrors kat, og vi fik hende sidste år, og selvom hun er meget skittish og løber væk fra alle, er hun meget bedre, end hun var, da vi først fik hende. Den mærkelige ud er min hund Emmy, jeg fik hende, da jeg var ti, og hun er en lille sort / hvid hund, men stadig en hvalp i hjertet. Hun sover i min seng og putter sig ind til mig, og selvom hun vækker mig midt om natten ved at slikke mig i ansigtet eller klø mig på døren, elsker jeg hende stadig af hele mit hjerte og kunne ikke forestille mig mit liv uden hende.

Når det kommer til venner, har jeg et stort netværk at arbejde med, jeg er en meget snakkesalig person, og når jeg først har lært dig at kende, kan jeg ikke stoppe min mund fra at løbe. Jeg spiller netball som målskytte og målmand og har mange venner, som jeg spiller med, herunder mine to bedste venner, der er tvillinger! Jeg har skiftet skole et par gange på grund af familieproblemer og har formået at få venner på alle skoler, jeg har gået på, nogle lettere end andre, fordi jeg allerede kendte folk. Jeg har lige startet Birdwood i år, og jeg har allerede fået en dejlig gruppe venner, som min mor siger er lidt underlige, men det er ok, fordi jeg synes deres gode venner.

Jeg elsker at synge, og jeg ville synge hvad som helst, hvis du gav mig chancen. Jeg gjorde Australian Girls Choir i fem år, som dybest set bare er et stort kor, der er over hele Australien og elskede det, men desværre måtte afslutte på grund af den tid det tog at køre fra Woodside til byen, hvor praksis blev afholdt. Som jeg nævnte tidligere, spiller jeg netball for Woodside Warriors. Jeg har spillet for dem, siden jeg startede i skole som femårig, og alle pigerne i min familie og min lillebror spiller også for Woodside. Min mor har trænet mange hold gennem sine år med at være adskilt fra Woodside netball klub, hun har også spillet, men spiller nu kun sommer, da det er for 'koldt' i hendes ord. Min storesøster Mikayla spiller også for netballklubben og spiller i highs grade, så hun er rigtig god og giver mig pointers.

Jeg kan godt lide at se og synge til musicals, og her i Australien elsker jeg at deltage i lokale fjerkræudstillinger og hjælpe folk med at bære deres ænder, høns og gæs inde i skuret og ind i deres bure. På den musikalske side af tingene fik jeg set hårspray musicalen til min 14-års fødselsdag, og jeg elskede det mere end ord kan beskrive. Jeg elsker at bage og lære at lave nye ting, og jeg kan lave noget godt rødt fløjl, chokoladechip, småkager. Jeg kan godt lide at lytte til musikalske showmelodier, men bortset fra dem kan jeg godt lide at lytte til Taylor Swift, Harry Styles og Olivia Rodrigo. Jeg er god til matematik og historie og nyder at lave matematik det meste af tiden og historie hele tiden. Jeg nyder også virkelig at se på kunst og lave kunst, men min favorit er tegning. Jeg kan godt lide at gøre noget, der inkluderer lidt af en udfordring, og det er uden for huset, så som bowling, klatring, kajakroning, sejlads osv.

Jeg elsker at læse, selvom jeg er meget langsom, nogle af mine yndlingsbøger er Percy Jackson og andre lignende serier. Jeg spiller klaver og ukulele, da de begge lyder godt til næsten alle sange. Jeg kan lide at skabe minder mere, end jeg kan lide gaver, og jeg kan godt lide at lave hår, som jeg altid øver på min storesøster. Jeg elsker at lave scrapbøger, da de er en måde at udtrykke dine tanker kunstnerisk på, og de er også bare sjove at lave. Jeg elsker også at se Disney-film og undre mig. Jeg kan også godt lide Star Wars-filmene. Jeg elsker at lære om nye kulturer og traditioner for at hjælpe mig med at forstå landet. Jeg elsker også at se alle naturens seværdigheder. Selvom jeg er kræsen, er jeg altid villig til at prøve noget nyt, når det kommer til mad og aktiviteter. Jeg elsker julen, da det er en tid til at give, og det er min yndlingsferie. Nytår er også en begivenhed, jeg elsker, og jeg håber virkelig at se sne under mit ophold.

Tak fordi du læste mit brev, og jeg ser frem til at møde dig snart!

Lilly.